

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD



28. ÅRGANG · NR. 4 · DECEMBER 2013

Set i kirken...

Den rigtige julemand!

Den eneste af de fire store figurer på døbefonten i Nr. Lyndelse Kirke, der med sikkerhed kan identificeres, er Skt. Nicolaus. Han kan genkendes på sin sæk med gaver til de fattige og på tre runde mønter eller pengepunge - ligeledes til fattige og trængende. På døbefonten ses han på den side, der vender mod syd.

Nicolaus levede i det 4. årh. e. Kr. og han var biskop i Lykien i det nuværende Tyrkiet. Han var især kendt for sin venlighed og gavmildhed over for børn og fattige. Det fortælles bl.a., at en fattig mand havde tre døtre, men han havde ikke råd til at betale deres medgift, og døtrene ville være tvunget ud i prostitution, hvis ikke Nicolaus i hemmelighed havde kastet 3 velfyldte pengepunge ind i mandens hus midt om natten. De tre døtre kunne derefter alle indgå gode ægteskaber.

Efter sin død blev Nicolaus ophøjet til helgen, og han var så populær, at hans lig ligefrem blev stjålet og bragt til Bari i Syditalien, hvor en stor katedral blev bygget til hans ære. Folk fra hele Europa kom til Bari for at tilbede ham, og de forskellige folkeslag havde forskellige navne til ham, i Holland f.eks. blev han kaldt for »Sinter Claes«, et navn der mange år senere skulle blive til »Santa Claus« i USA eller bare »Santa«, julemanden, der kommer med gaver til alle børn, og som i 1931 fik sit standardiserede udseende via Coca-colas reklamer: en stor, tyk

og glad mand med hvidt skæg iført rødt og hvidt tøj.

Men i Nr. Lyndelse Kirke har vi den rigtige, oprindelige »julemand«, nemlig Skt. Nicolaus.

(Denne lille artikel er den sidste af i alt 3 artikler om døbefonten i Nr. Lyndelse Kirke.)

Karen Dreyer Jørgensen.



Kirkebladet

Årets sidste kirkeblad ser anderledes ud end sædvanligt, idet vi som tidligere omtalt må undvære Inge Filts fine vignetter. Vi er til gengæld glade for, at Inge Filt har givet os

lov til at genbruge en tidligere forside, og det vil redaktionen gerne sige tak for.

I øvrigt arbejdes der på fra år 2014 af at give kirkebladet et helt nyt format og udseende.

Ny konstituering

Menighedsrådet har pr. 19.11.2013 konstitueret sig således:

Formand: Eva Lauritsen.

Næstformand: Jürgen Hansen.

Birka Lund har ønsket at udtræde af menighedsrådet, i stedet træder 1. suppleant Lis Petersen ind.

Menighedsrådet siger tak til Birka for hendes indsats og byder Lis velkommen.



FOLKEKIRKEN

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Budget 2014 er vedtaget i menighedsrådet og sendt til forhåbentlig endelig godkendelse i provstiet.

Et budget er længe undervejs. I vores kommune er der to provstier. Ringe provsti, som vi hører under, er størst i antal indbyggere, mens Fåborg provsti har flest kirker.

De to provstier fordeler det skatteinddrevne beløb imellem sig efter aftale.

Jeg er vidende om, at antal kirker har en væsentlig indflydelse på fordelingen.

Ringe provsti fordeler deres beløb mellem provstiets menighedsråd efter en indbudt høring om ønsker og behov.

Nr. Lyndelse sogn er tildelt en driftsramme på 1.330.000 kr. plus 500.000 kr. til anlæg.

Driftsrammen er 10.000 kr. mindre end i 2013. Det lyder ikke så voldsomt, men snart stod det os klart, at udgifterne til varme skulle forhøjes med 40.000 kr.

Der skulle altså findes 50.000 kr. for at få budgettet til at hænge sammen.

Det er ikke helt lykkedes.

Der er sket besparelser på medhjælpstimer på kirkegården, på kultur og koncerter, som de største besparelsesområder.

Desuden bliver der ikke babysalmesang i 2014.

Det er dog ikke en besparelse, idet lønudgiften til dette ikke er budgetlagt i 2013, har det

vist sig, men kører som en tillægsbevilling, hvilket vi ikke har plads til i 2014.

Anlægsbeløbet på 500.000 kr. er til forundersøgelse af kirkens mange murankre, der som tidligere omtalt ikke har det godt.

Der er åbenlyse tæringsproblemer.

Inden en endelig reparation/udskiftning skal der undersøges, hvor galt det står til.

Det tildelte anlægsbeløb giver os også mulighed for at få repareret tærede kamtakker på våbenhuset.

Med vedtagelsen af budgettet for 2014 har vi, det nye menighedsråd, overtaget det fulde ansvar.

Vi har nu virket et år.

Et år, der har budt på mange gode kirkelige oplevelser.

Et år, hvor vi i menighedsrådet har nydt godt af kirkens ansattes hjælp og overbærenhed.

En stor tak til præst Mette Behrndtz for hendes engagerede virke hos os. Tak til kirkens ansatte, til frivillige i og omkring kirken og til menighedsrådet for godt samarbejde.

Til Nr. Lyndelse sogns menighed skal lyde et ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

På menighedsrådets vegne

Eva Lauritsen



DET SKER

**Onsdag den 22. Januar kl. 19.30.
Foredrag i Kirkesalen.**

Odysseen – myte og tolkning.

Karen Dreyer Jørgensen fortæller om Odysseen.

Er Odysseen bare en god, gammel røverhistorie, eller gemmer teksten på problemstillinger, der også er aktuelle 3000 år efter dens tilblivelse?



Tirsdag den 11. februar og torsdag den 13. marts – begge aftener i Kirkesalen kl. 19.30:

Speciallæge i psykiatri Bodil Andersen fortæller den 11. februar om begrebet »**Mindfulness**«. Dette foredrag skal ses/høres i sammenhæng med foredraget den 13. marts af missionspræst Ole Skjerbæk Madsen om begrebet »**Christfulness**«.

Torsdag den 20. Marts kl. 19.30 i Kirkesalen:

Vi som er søgende

En poetisk koncertfortælling.

»Vi som er søgende« er en anderledes, poetisk og musikalsk opførelse af nye salmer og tekster af salmedigteren Iben Krogsdal om det at være søgende, troende og tvivlende i en moderne verden.



Iben krogsdal.

Nogle af teksterne genfortælles eller oplæses af forfatteren selv. Andre synges og spilles af komponister til de nye salmer, Maria Kynne (sang) og Thomas Reil (klaver).

I musikken mødes jazz, pop og Balkan-toner med salmetradition og moderne poesi.



Maria Kynne.



Thomas Reil.

Kaffemik

Hver onsdag i ulige uger afholdes der kaffemik i Kirkesalen fra kl. 10.00 til kl. 11.30. Det koster 20 kr. for kaffe og brød. Ofte vil arrangementet indbefatte et aktuelt og/eller spændende foredrag af ca. 2-3 kvarters varighed.



Har man lyst til at hjælpe med, kan man henvende sig til menighedsrådets formand, Eva Lauritsen, tlf. 6590 1708 for nærmere oplysninger.

Indsamlingen afsluttes med, at der serveres varm suppe i Kirkesalen.

Se mere om Folkekirkens nødhjælp og Etiopien her: www.noedhjaelp.dk

Sogneindsamling

Den 9. marts 2014 samler Folkekirkens Nødhjælp ind til verdens fattige, denne gang vil hjælpen især gå til de fattige i Etiopien.



Humlehavens Venner

Humlehavens Venner afholder generalforsamling i kirkesalen mandag d. 20. januar 2014, kl. 19.00.

Der bliver som sædvanlig serveret smørrebrød efter generalforsamlingen.

Den 21. februar 2014 er der café i Kirkesalen kl. 14.00.



Det er gavens størrelse, det kommer an på – juleaften 2012 (et uddrag)

Det er gavens størrelse, det kommer an på – det er ikke tanken bag. Det er gavens størrelse, det kommer an på – det er ikke tanken bag. Digterpræsten Johannes Møllehave har fortalt, at han synes, at denne vending faktisk er meget befriende, for som han siger: Det kan godt være, at man – så længe man har levet, har hørt, at det er tanken bag, det kommer an på, men ikke just har man set det modsatte. De fleste af os bliver nu engang mere bevæget ved gavens størrelse end ved tanken bag. Og jeg kan da også lige så godt indrømme det: Jeg elsker at få gaver. Bløde gaver – hårde gaver – store gaver – små gaver. Og hvem gør ikke det? At få gaver – det er da dejligt!

Og kender I ikke det? Når juleaften nærmer sig, så kan man føle, at spændingen stiger. NU er det snart NU – nu skal man snart have gaver. Hvor er det bare spændende! Gaver giver vi jo til dem, vi holder af og sætter pris på. En gave er en form for kærlighedserklæring. Derfor er et ordsprog som: *Det er tanken bag, der tæller* også dukket op. For det er altid dejligt at vide, at der er nogen, der har tænkt på en. Derfor bliver Bedste også så glad for dyret af ler, som lille Peter med største besvær har lavet i børnehaven. For Bedste ved godt, at Peter giver sin gave med kærlighed. Og dyret af ler får derfor en ligeså fin plads på hylden som den fineste kongelige porcelænsfigur. I den forstand er det lille dyr af ler en meget stor gave, for den er givet af kærlighed og mange timers møjsommeligt besvær med at lave den. Og Bedste har mere end nogen anden oplevet, hvordan lille Peter har gået rundt og sunget og glædet sig til julen.

I den forbindelse hørte jeg i øvrigt forleden en lille dreng gå rundt og nynne. Jeg kunne



høre på melodien, at det var »Et barn er født i Betlehem«. Men da jeg lyttede ordentligt efter, hvad han sang, så var det ret tydeligt, at han ikke havde fået helt fat i ordene. Han sang: »Et barn er født da Bent kom hjem, Bent kom hjem – thi glæder sig vi rucher hjem, halleluja«... Drengen havde tydeligvis ikke helt styr på de rigtige ord, men han havde en ide om, at sangen handlede om at være glad, og så var der noget med et barn.

Vender vi nu tilbage den tanke, at det er *gavens størrelse, det kommer an på*, ja så får de fleste af os nok gaver i aften. Statistikken viser i hvert fald, at vi på trods af finanskrisen stadig bruger penge på gaver, og det er alle vel undt med julegaver. Men det væsentligste ved gaverne er vel sådan set, at vi får dem som udtryk for, at nogen tænker på os og holder af os og vil glæde os! Det er vel præcis dette, der er det største ved gaverne. Og netop derfor har vi også ordsproget, der understreger, at *det er tanken bag, der tæller*. Selv om omtanke, fællesskab og kærlighed er usynlige, så er de, når det kommer til stykket nok de største gaver.

Ja, jeg vil gå så vidt som til at sige, at når det drejer sig om omtanke, fællesskab og kærlighed, så er det i den grad *gavens størrelse, det kommer an på*.

For mere end 2000 år siden sendte Gud sin søn her til jorden for at fortælle os mennesker, at han vil os, og at det bedste for os er at tænke på hinanden. Det lyder sådan set nemt nok, især på bibelens papir; det er langt sværere i den virkelige verden - ikke mindst når vi kører på den fynske motorvej! Derfor må vi i aften billedlig sagt også en tur hen til krybben og se Jesus-barnet for at blive mindet

om, at det bestemt er gavens størrelse, det kommer an på! For med Jesus' fødsel vil Gud vise os, hvad der er vigtigst her i livet: Omtanke, tilgivelse og fællesskab. *Men størst af alle gaver - ja »størst af alt er kærligheden«!* Usynlig for øjet, men alligevel det væsentligste! Og i aften gives den som gave til os alle af Gud i det lille barn, der bliver født. Set i den sammenhæng er det klart: *Det er gavens størrelse, det kommer an på!*

Rigtig glædelig jul.

Mette Bebrndtz



Litteraturkredsen

Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl. 19.30.

Onsdag den 8. januar 2014: Mikael Niemi: Populærmusik fra Vittula. 2000. (Læses i stedet for »Fra hus til hus«, som biblioteket ikke kan skaffe hjem i tilstrækkeligt antal, og som derfor udskydes.)

Torsdag den 6. februar 2014: Harper Lee: Dræb ikke en sangfugl. 1960.

Onsdag den 5. marts 2014: Katrine Marie Guldager: Ulven. 2010.

Mandag den 7. april 2014: Hanne Reintoft: Nu er det længe siden. 2008.



Tirsdag den 6. maj 2014: Salman Rushdie: Fortryllersken fra Firenze 2009.

(Bemærk, at der er sket ændringer i forhold til de oprindeligt aftalte datoer.)

Inge Filt tlf: 65 90 17 46

Karen Dreyer Jørgensen tlf: 21 76 77 30

Filmklubben

De kommende filmaftener ligger på følgende datoer:

Tirsdag den 10. december 2013

Torsdag den 16. januar 2014

Den 16. januar aftales datoer og film for forårets filmarrangementer.

Filmaftenerne begynder kl. 19.00 i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin. Man kan få nærmere information og melde sig ind (50 kr. pr. sæson) ved at ringe eller skrive til

Bodil Andersen tlf. 65 90 18 96

e-mail: bodil.andersen@dadlnet.dk



Syng i kor

Det skaber glæde – er godt for koncentrationen – gør dig god til at lytte til andre.

Alle kor ved Nr. Lyndelse kirke begynder i det nye år onsdag d. 15. januar 2014.

Kor for de mindste børn:

Koret øver onsdag kl. 15.30-16.15. Koret er for alle sangglade børn fra 1. og 2. kl. Vi synger sange, salmer, leger med sangen og medvirker ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året.

Kor for de lidt større børn:

Børnekoret øver hver onsdag kl. 16.15-17.15. Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og korsætter til gudstjenester og koncerter. Desuden delta-

ger koret i korstævner et par gange i hver sæson.

Kor for de voksne:

Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl. 17.30-18.30. Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester ca. 4. gange i løbet af året.

Nye sangere er velkomne i alle kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til:

Organist Ulla Poulsen

Tlf.: 20320152

e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk



Ny kirkesanger

Ud af fire velkvalificerede ansøgere til stillingen som kirkesanger efter Hans Peter Larsen faldt valget på Henning Nissen, som er tiltrådt pr. 1. oktober 2013.

Han overbeviste os med sin sangstemme, sin fleksibilitet og sin indstilling om, at han ville være den rette til jobbet.

Henning Nissen har gennem flere år læst kirkesangeruddannelsen ved Løgumkloster Kirkesangskole og har hidtil fungeret som vikar for kirkesangerne i Nr. Lyndelse og i flere af vore nabokirker. Henning er 41 år og bor i Nr. Lyndelse sammen med Karin og deres 3 børn. Stillingen deles med kirkens anden kirkesanger, Tascha Brandt Wahl, og omfatter ud over selve kirkesangen også flere kirketjenerfunktioner.

Henning Nissen er ikke helt ukendt omkring vores kirke. Han har siddet i menighedsrådet frem til 2012 og har haft posten som kasserer.



Vi byder Henning velkommen til et forhåbentligt godt samarbejde.

*På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen.*

BISATTE OG BEGRAVEDE FRA NR. LYNDELSE KIRKE SIDEN SIDSTE ALLE HELGEN

Edel Margrethe Hansen

John Jørgen Rydel

Bodil Marie Madsen

Gunnar Normann Pedersen

Poul Gunnar Nielsen

Verner Holm

Bendt Bjarne Ploug

Gunner Hansen

Kurt Pedersen

Else Jensen

Niels Erik Andersen

Else Larsen

Kurt H. Sørensen

Tove Birgitte Bruun Thomsen

Egon Villy Henriksen

Gundhild Larsen

HUSK!

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 7. jan. kl. 19.30
Onsdag den 5. febr. kl. 19.30
Tirsdag den 25. marts kl. 19.30
(Regnskab 2013 godkendes)
Onsdag den 2. april kl. 19.30
(Budgetønsker)

Kirkebil

Kirke bilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjenester i Nr. Lyndelse Kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirke bilen ved at kontakte Ferretslev Taxi: tlf. 65 98 11 22.

SIDEN SIDST

Døbte

Julia Janiszewski
Elias Niels Sigh
Harald Aleksander Lund Pedersen
Victoria Harbjerg Boslund
Victor Lundsgaard Rasmussen
Nico Bové

Viede

Annie Feddersen og
Marius André Hjelmervik

Døde

Tove Birgitte Bruun Thomsen
Egon Henriksen
Martha Margrethe Hansen
Gundhild Larsen

Set fra præstegården

Hvem kender ikke Shu-bi-duas hyldest til julen og dette omkvæd:

*Nu det jul
- og træet tændes igen,
nu det jul
- i land og by,
og Guds engle små
klæ'r sig festlig på
i den himmelblå:
nu det jul...*

Det er efter sigende først, når man selv får et barn, at man begynder at genopleve sin egen barndom. Det er der bestemt noget om; og juletiden er ofte noget særligt for børn, der længe inden den 24. december fyldes med længsel efter godteposer og gavedrømme.

I mit barndomshjem spillede netop denne sang af Shu-bi-dua en stor rolle. Vi sang ganske vist de traditionelle julesalmer juleaften, men disse blev altid fulgt af sange, der udspillede sig i børnehøjde. Derfor blev der også sunget »Så går vi rundt om en enebærbusk« og »Jeg gik mig over sø og land«.

En juleaften lå Shu-bi-duas sidste nye LP-plade imidlertid hængt under juletræet. Den blev fundet, åbnet og selvfølgelig sat på pladespilleren, og jeg kan stadig huske, da »Den himmelblå« blev spillet. Selv om der var en livlig snak i stuen og to basset-hunde, der masede sig vej imellem vores ben under det lave sofa bord for at få godbidder, så var det som om, at tiden stod stille.

Musikken fyldte hele rummet og fik lysene og kuglerne på juletræet til at skinne ekstra. Ja, jeg glemte ligefrem alt om gaver og juleslik, fordi jeg måtte høre hver eneste linje i sangen.

Så meget om mit første møde med Shu-bi-duas julesang. Når det kommer til stykket er det vel lidt på samme måde med juleevangeliet. Det kommer let til at ligge en smule hængt imellem alle juleforberedelserne, men når det så bliver fundet frem ved gudstjenesten juleaften, ja så er det en grundsten i glæden ved at fejre jul. Og der er virkelig intet som det lys, der tændes juleaften - ikke kun i børns øjne; men også på »den himmelblå«.

Mette Bebrndtz



ADRESSER:

Sognepræst
Mette Bebrndtz
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
Tlf. 65 90 26 63
Mail: mbb@km.dk

Graver
David Bøgetoft, Tlf. 24 60 35 38
Mail: kirkegaarden@hotmail.dk
(Træffetid på koretet tirsdag-fredag kl. 11.30-12.00)

Organist
Ulla Poulsen, Tlf. 20 32 01 52
Mail: up@hoerlyckjessen.dk

Kirkesangere
Henning Nissen, Tlf. 66 19 24 40

Tascha Wahl, Tlf. 41 10 58 64

Formand
Eva Lauritsen, Tlf. 65 90 17 08
Mail: efla@mail.dk

Næstformand samt fmd. for Kirke- og kirkegårdsudvalg
Jürgen Hansen, Tlf. 65 95 93 41
Mail: jurgenhansen@mail.dk

Kirkeværge
Bodil Andersen, Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7, Diernæs
5600, Faaborg
Tlf. 62 61 07 89 / 22 72 47 50
Mail: dj@dj-regnskab.dk

Kasserer
Elisa Rasmussen, Tlf. 66 16 99 22
Mail: e@bertlov.dk

Sekretær
Lis Petersen, Tlf. 65 90 15 84
Mail: lida@aarlevnet.dk

Fmd. for Præstegårdsudvalg
Bodil Andersen, Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

Fmd. for Kulturuudvalg
Karen Dreyer Jørgensen
Tlf. 21 76 77 30
Mail: karendj@post4.tele.dk

Menighedsrådsmedlem
Folke Bové, Tlf. 31 32 76 42

www.nr-lyndelsekirke.dk

GUDSTJENESTELISTE

DECEMBER

1.	10.00	Mette Bebrndtz	1. s. i advent	(Luk 4,16-30)
			Voksenkoret medvirker	
8.	10.00	Mette Bebrndtz	2. s. i advent	(Luk 25,1-13)
			Børnekoret medvirker	
15.	10.00	Mette Bebrndtz	3. s. i advent	
			Lindvedkoret medvirker	
			De ni læsninger	
22.	10.00	Mette Bebrndtz	4. s. i advent	(Joh 3,25-36)
24.	13.30/15.00	Mette Bebrndtz	Juleaften	(Luk 2,1-14)
25.	10.00	Mette Bebrndtz	1. juledag	(Joh 1,1-14)
26.	10.00	Mette Bebrndtz	2. juledag	(Matt 10,32-42)
29.			Ingen gudstjeneste	

JANUAR

1.	16.00	Mette Bebrndtz	Nytårsdag	(Matt 6,5-13)
5.	10.00	Mette Bebrndtz	Helligtrekongers søn.	(Matt 2,1-12)
12.	10.00	Mette Bebrndtz	1 s. e. h. 3 k.	(Luk 10,13-16)
19.	10.00	Birte Jacobsen	2. s. e. h. 3 k.	(Joh 4,5-26)
26.	16.00	Mette Bebrndtz	3. s. e. h. 3 k.	(Luk 17,5-10)
			Moderne salmesangsgudstjeneste	

FEBRUAR

2.	10.00	Mette Bebrndtz	4. s. e. h. 3. k.	(Matt 14,22-33)
9.	10.00	Mette Bebrndtz	Sidste s. e. h. 3 k.	(Joh 12,23-33)
			Børnekoret medvirker	
16.	10.00	Mette Bebrndtz	Septuagesima	(Matt 25,14-30)
23.	16.00	Inge Dalsgaard	Seksagesima	(Mark 4,26-32)

MARTS

2.	10.00	Mette Bebrndtz	Fastelavn	(Luk 18,31-43)
9.	10.00	Mette Bebrndtz	1. s. i fasten	(Luk 22,24-32)
16.	10.00	Mette Bebrndtz	2. s. i fasten	(Mark 9,14-29)
			Voksenkoret medvirker	
23.	11.30	Birte Jacobsen	3. s. i fasten	(Joh 8,42-51)
30.	16.00	Mette Bebrndtz	Midfaste	(Joh 6,24-35(37))
			Familiegudstjeneste	
			Børnekoret medvirker	

APRIL

6.	10.00	Mette Bebrndtz	Mariæ bebudelses dag	(Luk 1,46-55)
13.	10.00	Mette Bebrndtz	Palmesøndag	(Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16)



FOLKEKIRKEN