



# NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD



27. ÅRGANG · NR. 4 · DECEMBER 2012

## Lys i mørket

Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet som gudstjenester og andre kirkelige handlinger ville blive varetaget. Konfirmanderne skulle det helst heller ikke gå ud over. Heldigvis arrangerede provsten det for os.

Jørgen Mose Laursen, der er gået på pension som præst, kan slet ikke holde op med at virke som præst. Han var knap færdig med ét vikariat, da ét blev ledigt her, og så kom "Mose" til Nr. Lyndelse. Jørgen Mose Laursen har haft et godt forhold til konfirmanderne. Man har kunnet se den gensidige respekt, når de har mødtes ved gudstjenesten. Medarbejderne har glædet sig over samarbejdet og det kollegiale fællesskab. Den øvrige menighed har haft fornøjelsen af, at dette ikke bare har været et vikariat, men at Jørgen Mose Laursen er præst med stort P. Den gamle lærer og præsts livserfaring og kærligheden til forkyndelsen har skinnet igennem gudstjenesternes afvikling med liturgi, salmer og prædiken.

Tak for det "Mose" - det har været et lys i mørket.

*På menighedens vegne  
Astrid Nygaard Larsen*

- og lyset fortsætter,

for pr. 1.december 2012 har vi en ny sognepræst i Nr.Lyndelse, Mette Behrndtz, der bliver Nr.Lyndelses første kvindelige præst. Menighedsrådet og kirkens personale glæder sig til samarbejdet og vil gerne byde Mette Behrndtz og hendes familie hjertelig velkommen.

# Sognepræst Mette Behrndtz skriver om sig selv og sin familie:

Jeg glæder mig meget til at være sognepræst ved Nr. Lyndelse Kirke, hvor jeg begynder den 1. december. Mit navn er Mette Behrndtz.

Jeg er 38 år og gift med Roald, der er selvstændig og arbejder med effektivitet inden for salg samt udvikling af personale og organisationer. Vi er begge født og opvokset i Odense, hvor vi mødte hinanden på Odense Katedralskole. Sammen har vi to piger, Freya og Julia, på hhv. 10 og 7 år.

Jeg kommer fra et hjem, hvor det kirkelige liv ikke lige var det, der stod øverst på listen over daglige aktiviteter. Min interesse for kirken fik jeg igennem min farmor, som var et religiøst søgende menneske og derfor kom i en række forskellige kirkesamfund i Odense. Allerede i 9. klasse var jeg klar over, at jeg ville være

præst. Jeg holdt dog længe min viden for mig selv, da jeg vidste, at mit valg i den grad ville komme bag på min familie og mine venner. Som 19-årig rejste jeg til Aarhus, hvor jeg begyndte på teologistudiet på universitetet. Herfra blev jeg kandidat i slutningen af 2001. Umiddelbart efter blev jeg ansat som undervisningsassistent på Aarhus Universitet, hvor jeg underviste i Det Gamle Testamente. Jeg kunne dog ikke glemme min drøm om at blive præst, og jeg søgte derfor og fik embede i 2002 ved Understed-Karup Kirker mellem Sæby og Frederikshavn i Vendsyssel, hvor jeg har haft ti rigtig gode år. I løbet af disse år har jeg også skrevet en ph.d.-afhandling i Det Gamle Testamente; jeg har undervist lægfolk i Aarhus og Aalborg, været formand for Hørby efterskole og siddet i en række udvalg, der har været optaget af kirkens møde med hhv. de unge og folk med andre religioner. I min fritid er jeg meget optaget af musik og har tidligere spillet trompet i bl.a. Odense Pigegarde.

Jeg ser meget frem til at samarbejde med kirkens personale og menighedsråd og til at møde jer alle i de mange forskellige sammenhænge, jeg kommer til at indgå i. Ja, vi glæder os alle fire til vores nye liv i Nr. Lyndelse.

*Mette Behrndtz*



Foto: Karsten Lindbardt.

# Nyt menighedsråd

Ny præst, nyt kirkeår og nyt menighedsråd! Nå, helt så nyt er det jo ikke...

Mette Behrndtz har været præst i Sæby i 10 år. Kirkeår følger på kirkeår 1. søndag i advent. Og i det nye menighedsråd har Bodil Andersen prøvet dette arbejde før.

Der skulle to velbesøgte opstillingsmøder til, før det var muligt at besætte et nyt råd samt tre suppleanter. Valget af menighedsrådsmedlemmerne skete på bedste demokratiske vis. Begge møder bar præg af optimisme, alvor og eftertænksomhed. Vi har alle grund til at takke hinanden for denne proces.

Det nye menighedsråd består af: Eva Lauritsen (formand), Bodil Andersen (kirkeværge, kontaktperson og form.præstegårdsudv.), Jürgen Hansen (form. kirke- og kirkegårdsudv. og

kulturudv.), Karen Dreyer Jørgensen ( form. kirkeblad- kulturudv. og kirke- og kirkegårdsudv.), Birka Lund (næstformand, sekretær og præstegårdsudv.), Elisa Rasmussen ( kasserer og præstegårdsudv.) og Folke Bové ( kirke- og kirkegårdsudv. og kulturudv.)

Det afgående menighedsråd har haft en travl arbejdsperiode, og det nye menighedsråd ser frem til at fortsætte arbejdet bl.a. med planerne for kirkegården og ikke mindst til samarbejdet med den nye præst, Mette Behrndtz, og med kirkens dygtige personale til gavn for sogn og menighed.

*Glædelig jul og godt nytår  
fra Menighedsrådet  
ved Eva Lauritsen*

## Kollekt

Hvad der bliver lagt i kirkens indsamlingsblok fra 1. søndag i advent frem til nytårsdag, vil gå til *Nr. Lyndelse Kirkes Menighedspleje*. Formålet med Menighedsplejen er at kunne yde en håndsrækning til værdigt trængende i forbindelse med julen eller ved andre begivenheder, f. eks. konfirmation. Nytårsdag samles der ind til Det Danske Bibelselskab, der bl.a. udgiver Bibelen i forskellige oversættelser og formidler kristendom og bibelhistorier i nye medier. Bibelselskabet modtager ingen offentlig støtte til driften, men arbejder på forretningsmæssige vilkår og som indsamlingsorganisation. Fra helligtrekongers søndag og frem til palmesøndag går kollekten til Kirkens Korshær, der arbejder blandt socialt udsatte mennesker i Danmark.

## Menighedsplejen

Tidligere var der ved Nr. Lyndelse Kirke forskellige legater til uddeling blandt sognets beboere. Beløbene var efterhånden blevet for små i forhold til vore dages behov. Derfor blev de forskellige legater for et par år siden samlet i Menighedsplejen. Menighedsplejen er sikret tilførsel af penge, bl.a. ved at overskuddet fra det lokale loppemarked går hertil, og ved at der i kirkens kollekt mellem 1. søndag i advent og nytår samles ind hertil. Det er sognepræsten, der formidler støtten fra Menighedsplejen, og henvendelse herom skal rettes til denne.

## DET SKER

**Torsdag d. 20 december 2012 kl. 19.00.**

*Koncert i kirken*

Faaborg-Midtfyn Musikskoles julekoncert.

**Torsdag den 17. januar, kl. 19.30 i kirkesalen:**

*Foredrag v/ Mette Bebrndtz*

**Adams første kone var ikke Eva**

Som en velproduceret, moderne actionfilm fra Hollywood myldrer Det Gamle Testamente med kvindelige skurke og heltinder. Mange kunstmalerere har ladet sig inspirere og givet deres bud på, hvordan disse kvinder skal ses og forstås. I foredraget vil jeg vise nogle af disse billeder fra kunstens verden samtidig med, at jeg vil løfte sløret for nogle gribende og berømte, men også glemte og berygtede kvinder i Det Gamle Testamente.

**Onsdag den 20.februar  
kl.19.30 i kirkesalen:**

*Foredrag v/professor dr.theol.*

*Martin Schwarz Lausten*

**Luther og Reformationen.**

Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den katolske kirke så ubønhørlig, så det endte med hans dødsdom? I foredraget belyses Luthers nye opfattelse af kristendommen, hans personlige forhold og de følger, som hans opgør med pavekirken fik både for kirken og for samfundslivet. Der foretages også et strejftog til den lutherske reformation i



Danmark. Hvad skete der, og hvad kom der ud af det?

Foredragsholderen, indtil for nylig professor i kirkehistorie ved Københavns universitet, har skrevet bøger om Luther, om Danmarks reformation, om Wittenberg, om reformationskongen Chr.d.3. og flere andre kirkehistoriske fremstillinger.

**Kaffemik**

Hver anden onsdag i ulige uger er der Kaffemik i kirkesalen kl.10.00 til kl.11.30. Kaffemik er en café for alle, der har tid og lyst til samvær, samtale og sang. Der vil hver gang være et mindre programpunkt af ca. en halv times varighed, men samværet og tiden til hinanden er det væsentlige. Da vi er økonomisk selvkørende, koster kaffe og brød 20 kr. Kaffemik er brugerstyret, så alle, der kommer, kan have indflydelse på programmet.



Onsdag den 19. december - årets sidste kaffemik - kommer museumsinspektør Ida-Marie Vorre og fortæller om den store Carl Nielsen-vandredstilling, der netop er åbnet i New York - og der vil selvfølgelig være både musik og sang. Første Kaffemik i 2013 bliver onsdag den 16.januar.

*Bitten Skovlund, Alice Pedersen,  
Lis Petersen, Mona Rasmussen,  
Egon Frøstrup og Erik Winther.*

**Mandag den 21. januar 2013 kl.19.00.**

*Humlehavens Venner*

Humlehavens Venner holder generalforsamling i kirkesalen.

## Frivillighedsgruppe

I forbindelse med større eller mindre arrangementer kan menighedsrådet undertiden have brug for lidt ekstra, praktisk hjælp. Skulle nogen være interesseret i at give en hånd med, kan man rette henvendelse til menighedsrådets formand, Eva Lauritsen, tlf: 65901708.

## BØGER OG FILM

### Litteraturkredsen

Litteraturkredsen mødes første gang i det nye år mandag den 7.januar kl.19.30,hvor vi ser filmen "Gensyn med Brideshead" som forberedelse til bogen af samme navn, som vi har på programmet tirsdag den 5.februar.

Forårets samlede program ser således ud:

Mandag 7.1.13

*Film: Gensyn med Brideshead*

Tirsdag 5.2.13

*Evelyn Waugh: Gensyn med Brideshead*

Torsdag 14.3.13

*Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden*



Onsdag 17.4.13

*Jørgen-Frantz Jacobsen: Barbara*

Onsdag 15.5.13

*K. M. Baldursdottir: Karitas uden titel*

*Inge Filt tlf. 6590 1746*

*Karen Dreyer Jørgensen tlf. 6590 1757*

---

### Filmklubben

Torsdag den 10.1.13: Diligencen.

Mandag den 11.2.13: Luther.

Tirsdag den 12.3.13: Silent Movie.

Tirsdag den 23.4.13: Min onkel.



Filmen om Luther er lagt ind i programmet som indledning til Martin Schwarz Laustens foredrag om Luther og reformationen onsdag den 20.februar.

Film aftenerne begynder kl.19.00 i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin efter filmen. Man kan melde sig ind (50 kr.pr.sæson) ved at ringe eller skrive til *Bodil Andersen tlf. 6590 1896*

*e-mail: bodil.andersen@dadlnet.dk*

# Mette Behrndtz's prøveprædiken i Nr.Lyndelse Kirke 3.10.2012. (Johs15,1-11)

Vi er vant til dem at tale i dem - billeder. Nogle mere end andre, selvfølgelig. For nogle år siden var der en konfirmand, der ikke tøvede et sekund, da jeg spurgte holdet, om de kunne give mig et eksempel på at tale i billeder. Konfirmanden sagde: "Det er et billede, hvis jeg siger, at jeg skal ud at score en sild". Og det er jo så sandt, som det er sagt. Vi ved udmærket godt, at knægten hverken taler om at skulle på fisketur eller om at skyde på mål. Næ, han taler om, at han skal ud at finde en sød pige. Sådan er det med billederne. Det er os, det er mennesker, de handler om. Og sådan er det også med Jesu billeder. I dag er det billedet af vintræet og grenene, det drejer sig om. Han er træet, vi er grenene. Og som grene kan vi blive på træet og bære frugt, eller vi kan lade os skille fra træet og visne.

Hvad resultatet bliver af at blive eller at gå fremgår af denne lille historie, der meget fint gengiver pointen i dagens evangelietekst: Der var engang en gren på et æbletræ, som bestemte sig for, at den ikke længere ville være gren. Nej, nu ville den selv være et rigtigt træ. Den kaldte derfor på havemanden og sagde: "kan du ikke skære mig af træet? For nu vil jeg ikke mere være gren, men træ". Havemanden kiggede lidt på grenen. Det var en god og kraftig gren, med masser af grønne blade, og da det var forår, var den fyldt med de dejligste blomster. "Er det nu ikke dumt af dig? Kan du selv skaffe dig varme og vand, så dine blomster kan blive til æbler?" spurgte havemanden. Det mente grenen nu nok, den kunne, og den gentog sit spørgsmål til havemanden, for den var rigtig godt træt af bare at være gren. Så tog havemanden sin beskære-

saks og klippede grenen over. "Plant mig så i rosenbedet der!" befalede grenen. "Jamen, du har jo ingen rødder," sagde havemanden. "Skidt med det," svarede den afklippede gren. Og så plantede havemanden grenen midt i bedet. Det vil sige: han kunne jo ikke gøre andet end at stikke grenen ned i den bare jord. Efter nogle dage stod havemanden igen ved rosenbedet. Og da var grenens blade allerede krøllet sammen og blomsterne faldet af. Men grenen havde endnu ikke givet op. "Jeg skal nok klare den," sagde den stolt. Men en sensommerdag, hvor himlen var så blå, som den kun kan være i september, og det gamle æbletræ stod med de rødeste og saftigste æbler, kom havemanden igen forbi grenen i rosenbedet. Nu havde den ikke et blad tilbage, ikke en blomst, ikke et æble. Den var kun en vissen pind. Og havemanden sagde til pinden, at den alligevel skulle være blevet på træet, hvor den kunne få både varme og vand. "Ak ja," sagde pinden og klagede sig. "Men på træet skulle jeg dele både varme og vand med de andre og tilmed høre på både deres beklagelser og deres glæder. Og nu - nu kan jeg slet ingenting bruges til." "Jo", sagde havemanden til sidst "én ting kan du endnu bruges til". Og så hev han den visne pind op af jorden og lagde den i sin brændekurv. Det var historien om grenen, som selv ville være træ - og derfor blev en vissen pind.

Med en slutning som denne synes historien her at give en perfekt overskrift til dagens evangelium, der sagtens kunne lyde: Er du en stærk gren eller en vissen pind? Man kunne også sige det på et lidt mere hverdagsagtigt dansk: Er du en succes, eller er du en fiasko?

Og her bliver det virkelig spændende. For det træ, vi normalt forbinder Jesus med, det er et korstræ, et fældet træ, noget, der bestemt ikke ser frodigt ud: en mand som er henrettet på et kors. På korset er Jesus skuffelsen over alle skuffelser. De trofaste venner - disciplene - havde fulgt og troet på Jesus som Guds mægtige og succesrige søn, der skulle frelse verden. Og hvad sker der så lige: Deres store helt og idol får i den grad tæsk. Han bliver banket ud af banen og bliver til sidst hængt helt uden for byen afmægtig og slået på et kors, omgivet af røvere og folkemængdens hån. Der er kun to ord for dette: Fuldstændig Fiasko! Og netop her er der en udfordring for vores folkekirke, der i modsætning til den katolske kirke ikke har været i vækst de sidste mange år. Det er der givetvis mange grunde til. En af dem, tror jeg, skal søges i den kendsgerning, at vi ikke rigtigt har nogle religiøse symboler eller billeder, der kan hjælpe os med at gøre troen forståelig for os, så det er mere naturligt for os at praktisere den og få næring af den.

Okay, vi har nogle få religiøse symboler, hvoraf ét hænger i de fleste af vores kirker; nemlig Jesus på korset! Men lige præcis dette symbol, der signalerer afmagt, skuffelse, lidelse og nederlag, er nok en udfordring for mange mennesker her i 2012, hvor jagten på succes og det perfekte liv vægtes højt, ikke mindst hos de yngre generationer, hvor det er helt naturligt at se sig selv som "sin egen lykkes smed". Således fortalte en efterskolelærer mig, at elever i 9./10. klasse i dag ikke som tidligere bebrejder deres forældre eller andre instanser uden for dem selv, hvis de slås med nogle problemer. Nej, de påtager sig i stedet hele skylden selv: Jeg har nok ingen venner, fordi jeg ikke er god nok; jeg ikke er køn nok osv.

Samme tendens ses, når mennesker rammes af sygdom. Tove Kruse, der er forsker i syg-



1F-12

doms-fortolkning før og nu, står bag en undersøgelse med deltagelse af 200 danske og norske patienter. Her svarer flertallet, at de selv mener, at årsagen til sygdommen skal findes i deres manglende evne til at håndtere livets udfordringer, krav og kriser. If. Tove Kruse forklarede man tidligere sygdom med, at man havde syndet mod Gud. I dag oplever patienter imidlertid sygdom som noget, de selv har andel i, fordi de har syndet mod sig selv ved ikke at tage ordentlig vare på sig selv.

Med et syn som dette, bliver man nemt overladt helt til sig selv og sine egne selvbebrejdelser. Der er ikke meget håb at hente her. Og hvis det virkelig forholder sig sådan, at vi selv skaber vores egen sundhed og succes, ja så kan det blive svært at acceptere den afmagt og det nederlag, der ligger i det kors, som Jesus hænger på. Korset kommer simpelthen til at stå i skærende kontrast til tidsånden!

Men lige præcis i forhold til denne problematik er dagens evangelietekst meget relevant. For det vintræ, vi hører om i dag, det er moderne sagt "succesens træ". Sagt mere bibelsk er det træet, der er håb i. Hvis det fældes, kan det skyde igen; og det holder ikke op med at sætte friske skud. Træets stamme er Jesus selv. Og grenene - det er os! Og bliver vi i Jesus, dvs. på stammen, skal vi aldrig visne. For vi hører til på træet, både i livet og i døden.

Med billedet af vintræet spiller Jesus meget tydeligt på stamtræet, der fortæller om den

familie og slægt, vi stammer fra. Vi taler om dét at "kende sine rødder", og familie og slægt er på en måde som et rodnét. Og vi tænker det ofte ud fra os selv. Her fra lille mig forgrener det sig i forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. Skilsmissebørn og delebørn doubler op. De har rask væk fire forældre og otte bedsteforældre. Stamtræet giver os en form for identitet. Det sætter os ind i en sammenhæng og forklarer også noget om, hvordan vi er blevet dem, vi er.

Med billedet af vintræet udvider Jesus dette billede, idet vi ikke kun er børn af vores forældre, vi er også Guds børn og dermed - på tværs af slægtsforbindelser - hinandens søskende. De første generationer af kristne tog hurtigt billedet af vintræet til sig. De omtalte hinanden som brødre og søstre, og de gav sig til at fejre deres dåbsdag mere end fødselsdagen, for med dåben var de blevet en del af en ny og meget større familie. Sådan tænker de færreste danskere i dag. For mange af os er kristendommen blevet en privatsag. Selv om det ikke længere er flovt at sige, at man tror, tror vi alligevel på vores egen måde, hver for sig.

Men her tegner Jesus med vintræet og grenene et andet billede af troens verden. Med billedet ønsker han at vise os, at vi aldrig er overladt til os selv. Vi er altså aldrig alene og for os selv. For vi hænger sammen med noget, der er større end os selv. Vi hænger sammen med Gud og så hænger vi sammen



med hinanden. I vores kirke kommer det så smukt til udtryk, når vi holder dåb om søndagen. Så er bænken fyldt godt op. Garvede kirkegængere med egen salmebog og famlende nybegyndere med skudklare kameraer mellem hinanden. Hele den brogede flok af grene hører med, når en lille ny gren skal indpodes på træet.

Hvor stamtræet har os selv som centrum, så sker der en forskydning, når vi kigger på vintræet. Der er vi ikke i centrum, men helt ude i periferien. Der dingle vi som de yderste kviste på en kæmpestor trækrone. Vi, der lever her i 2012, er jo dem, som er kommet til sidst. Vi er de nyeste skud på stammen. Vi suger næring fra dem, som var der før os, kristendommen er kommet til os gennem en lang tradition. Vi har fået noget overleveret, og der er noget vi skal give videre. Og lige præcis her gemmer der sig et religiøst symbol, der kunne hjælpe det moderne menneske i forhold til den kristne tro.

Jeg tænker her på dåbstræet sådan som det findes i Helsingørs Domkirke. Hver gang et barn eller en voksen bliver døbt, sys han eller hendes navn på et stofæble sammen med datoen for dåben. Efter dåben hænges æblet på dåbstræet, hvor det viser, at et nyt medlem nu er blevet en del af menighedens fællesskab. Dåbsæblerne bliver senere plukket ved en "æblehøstgudstjeneste", der holdes for dem, der er blevet døbt og deres familier. Dåbsæblet kan bruges til at minde os om, hvad det vil sige, at vi hører til på det træ, hvis krone rækker ind i himlen. Det træ der viser os, at Gud har en helt særlig kærlighed til os, sådan som Apostlen Johannes også sagde det i sit brev lige før, og som vi netop har sunget. En kærlighed, der gør, at vi aldrig er overladt til os selv. For på Guds vintræ er der ingen visne pinde, kun levende grene.

*Mette Bebrndtz*



## Kor

**Det skaber glæde**

**- er godt for koncentrationen**

**- gør dig god til at lytte til andre**

**Alle kor ved Nr. Lyndelse kirke begynder i det nye år onsdag d. 16. januar 2013.**

**Kor for de mindste børn:**

*Koret øver onsdag kl. 15.30 - 16.15.* Koret er for alle sangglade børn fra 1. og 2. kl.. Vi synger sange, salmer, leger med sangen og medvirker ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året.

**Kor for de lidt større børn:**

*Børne- og Ungdomskoret øver hver onsdag kl. 16.15 - 17.15.* Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og kortsatser til gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par gange i hver sæson.

**Kor for de voksne:**

*Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl. 17.30 - 18.30.* Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemigt. Koret medvirker ved gudstjenester ca. 4. gange i løbet af året.

Nye sangere er velkomne i alle kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til:

Organist Ulla Poulsen, Tlf: 20320152  
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk

## Babysalmesang

Vi starter et nyt hold babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke efter nytår, forhåbentlig med start i februar. Det er et forløb på 7 torsdage for børn på 0-12 mdr. og deres forældre. Vi starter i kirken kl. 9.00 med sang, spil, dans og bevægelse i ca. 45 minutter, hvorefter vi runder af med kaffe/the og hygge i Kirkesalen. Babysalmesang kan være et godt supplement til mødregruppen, og alle er velkomne til at melde sig til.

Det koster ca. 140 kr. at deltage, men beløbet dækker en salmebog, som vi bruger i undervisningen, og som forældre og barn kan have glæde af fremover. Der har desværre ikke været tilslutning nok til et hold her i efteråret, så hvis man har lyst, er man velkommen til at melde sig til igen, og så håber jeg, der kan blive et hold i foråret. Babysalmesang ledes af musikpædagog Lisbeth Buhl, og jeg kan kontaktes på mail [lisbethbuhl@aarslevnet.dk](mailto:lisbethbuhl@aarslevnet.dk) eller tlf. 65902914 for tilmelding og yderligere oplysninger.

*Venlig hilsen Lisbeth Buhl*

## Minikonfirmander

Minikonfirmander fra Friskolen begynder fredag den 11. januar kl. 12.10 - 14.30. Vi slutter af med en familiegudstjeneste fredag den 8. februar kl. 16.00.

Minikonfirmander fra Carl Nielsen-skolen begynder i uge 9. Nærmere information herom følger.

# Lapidariet – Et nyt perspektiv på Nr. Lyndelse Kirke

Mennesker samler på de mærkeligste ting - spisestel, billeder af fodboldspillere og gamle biler. På Nr. Lyndelse kirkegård har vi gennem mange år samlet på gamle gravsten fra nedlagte gravsteder, fordi disse sten repræsenterede en kulturhistorie, et godt håndværk eller blot var smukke. Sådanne samlinger findes på mange kirkegårde og går under betegnelsen et LAPIDARIUM (efter det latinske navn for sten: lapis).

Normalt knuses stenene, når en grav nedlægges, men med de pårørendes accept kan stenene bevares. I mange år er stenene blevet samlet i et område bag kirkesalen og under nogle tujaer ud mod Albanivej, men under de seneste års bygningsreoveringer og udtynding i kirkegårdens beplantning opstod tanken om at præsentere egnens historie på en mere tilgængelig måde i form af stensamlingen.

Lapidariet kommer til at omfatte tre områder. Det første er velkendt, idet det består af de allerede fredede gravsteder rundt omkring på kirkegården som f.eks. "Blinde Anders" mod præstegården og "Generalens gravsted" nær våbenhuset. Det andet område er netop anlagt som en lille perlestensbelagt plads under det store egetræ bag kirkesalen. Her tænkes de største sten placeret. Det er typisk sten, der står på forskellige former for sokler, og som repræsenterer skiftende tiders stilarter. Det tredje område vil omfatte de mindre, liggende sten, som vil blive placeret som et bånd langs den nyplantede bøgehæk langs Albanivej.

Det er tanken, at kulturhistorien, håndværket og ikke mindst lokalhistorien vil blive beskrevet på en måde, så lapidariet kan blive et støt-tepunkt i fortællingen om sognet. I det nye menighedsråd har Karen Dreyer Jørgensen

påtaget sig at stå for dette arbejde, efterhånden som stenene kommer på plads. Jens Wil-lumsen fra Lokalhistorisk Arkiv har allerede fotograferet nogle af stenene, og alle er i det hele taget velkomne til at bidrage.

## Nr. Lyndelses historie i et nyt perspektiv

Set oppe fra (fra tårnet eller i et historisk overblik) er Nr. Lyndelse vokset fra at være en lille landsby til en nu større by, men stadig med kirken centralt beliggende. Det er derfor vigtigt for hele byen, hvordan området omkring kirken udformes. I kommuneplanen kaldes Nr. Lyndelse for en forstad, men trods de fordele Nr. Lyndelse har af sin nærhed til Odense, ser mange også gerne, at byens egen identitet bevares og styrkes.

Derfor gennemføres der nu i forbindelse med lapidarieprojektet, efter mange års nød-vendige beskæringer og fældninger, en ny-plantning med lindetræer omkring kirken, således at kirken i højere grad kommer til at fremtræde som et grønt område midt i byen. Linden er af sorten Örebro, som ikke bliver så høj som andre lindetræer, og de blot 12 træer vil blive placeret, så de fremhæver kirkebyg-ningen og ikke skjuler den.

Linden og en nyplantet dobbelthæk af avnbøg langs Albanivej vil sammen med de allerede eksisterende gange danne en korridor hele vejen rundt langs kirkediget, så man bedre kan færdes på kirkegården uden at forstyrre den ro, der bør være længere inde på kirkegården. Ved således at invitere alle menne-sker indenfor på kirkens område, er det selv-følgelig også ønsket at gøre det lettere for den enkelte at finde vej helt ind til kirken og dermed til kirkens budskab.

*Niels Langkilde.*

# HUSK!

## Menighedsrådsmøder

Onsdag den 12. december  
kl.18.00

Tirsdag den 8. januar kl.19.30

Onsdag den 6. februar  
kl.20.00

Tirsdag den 19. marts kl.19.30  
(Regnskabsmøde)

## Kirkebil

Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjenester i Nr.Lyndelse kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferrit-slev Taxi: tlf. 65 98 11 22.

## SIDEN SIDST

### Døbte

Kasper Dyreborg Petersen  
Frederik Aagaard Christensen  
Laurits Thue Thomsen  
Bianca Louise Hansen  
Lea Louise Povlsgaard  
Loui Carlos Hansen  
Maia Skov Hansen

### Viede

Lene Dupont og  
Franker Richard Dupont  
Charlotte Loft Reuter og  
Lars Loft Reuter  
Heidi Bundgaard Baad og  
René Baad  
Heidi Elise Eckerdal Jensen  
og Thomas Birger Eckerdal  
Jensen

### Døde

Jens Mann Jensen  
Jutta Marie Sølund  
Edel Margrethe Hansen

## Set i kirken...

Mere om provst Fischer.

I Kirkebladet fra september 2012 blev der fortalt om provst Fischer og det legat, han og hans hustru, Mariche Lomborg, indstiftede i 1717 til gavn for sognets fattige. Legatfundatsen blev nedfældet på den sten, der står lige inden for døren til venstre i våbenhuset.

Men Fisher gjorde også andre ting: den store lysekrone, der hænger i koret, er skænket til kirken af ham og hustruen i 1713, og måske som en påmindelse om navnet Fischer er den fuld af fisk. (De to andre lysekroner, som er meget yngre, er kopier af Fischers.) Lysekronen er forsynet med følgende indskrift:

*Anno MDCCXIII (1713) haver H. Christen Fischer sognepræst til Nørre Lyndelsøe og proust i Aasum Herridt med sin bustru Marich Lomborg givet denne lysecrone og til 12 liuz (lys) for juleaftensang saa og for den at holde reen fire rixdaler i croner som skal være et inventarium hos degnene i Lyndelsøe hvor over præsterne successive vil holde saa vidt det til Guds ære og kirckens tieniste vel er meent.*

Fischer og hustru har altså ikke alene bekostet lysekronen, de har også sørget for finansiering af nye lys til juleaften, samt til rengøring. Summen på 4 rigsdaler beror hos degnen og sognepræsterne holder øje med regnskabet.

På præstetavlen i kirken kan man læse, at Fischer var præst i Nr.Lyndelse fra 1670 til 1725. Han har altså i næsten to menneskealdre døbt, konfirmeret og begravet de mennesker, der boede i sognet. Alt har dog ikke været lutter idyl: på et tidspunkt lagde Fischer sag an mod herremanden på Bramstrup angående betaling af tiende fra en forlængst nedlagt landsby, der også hed Bramstrup, og som bestod af 5 gårde og 2 huse. (Måske den landsby, der for nylig er fundet rester af i forbindelse med grusgravning på Bramstrup?) Fischer vandt denne sag, ligesom han også vandt en sag angående 35 hektar præstegårdsjord, som herremanden ville tilegne sig.

Fischer må have været en spændende og initiativrig person, måske også lidt af en hård negl. I hvert fald figurer hans navn – om ikke ”til verdens ende”, som der står på stenen med legatfundatsen, så i hvert fald i foreløbig ca. 300 år – hele tre steder i kirken: på lysekronen, på legat-stenen og på præstetavlen.



Karen Dreyer Jørgensen

# ADRESSER:

*Sognepræst*  
Mette Behrndtz  
Albanivej 15, Nr.Lyndelse  
Tlf. 65902663, mail: MBB@KM.DK

*Graver*  
David Bøgetoft, tlf. 24603538  
Mail: kirkegaarden@hotmail.dk  
(Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl.11.30-12.00)

*Organist*  
Ulla Poulsen, tlf. 20320152  
Mail: up@hoerlyck-jessen.dk

*Kirkesangere*  
Hans Peter Larsen, tlf. 65901154

Tascha Wahl, tlf. 41105864

*Formand*  
Eva Lauritsen, tlf. 65901708  
Mail: eva.finn.lauritsen@post.tele.dk

*Næstformand og sekretær*  
Birka I Lund,  
Tlf. 36418003/20630770  
Mail: birkalund@gmail.com

*Kirkeværge og kontaktperson*  
Bodil Andersen, tlf. 65901896  
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

*Forretningsfører*  
Dorrit Jensen, Slotsalléen 7,  
Diernæs, 5600, Faaborg,  
Tlf. 62610789 / 22724750  
Mail: dj@dj-regnskab.dk

*Kasserer*  
Elisa Rasmussen, tlf. 66169922  
Mail: e@bertlov.dk

*Fmd. for Kirke- og kirkegårdsudvalg*  
Jürgen Hansen, tlf. 65959341  
Mail: jurgenhansen@mail.dk

*Fmd. for Præstegårdsudvalg*  
Bodil Andersen, tlf. 65901896  
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

*Fmd. for Kulturudvalg og kirkeblad*  
Karen Dreyer Jørgensen  
Tlf. 65901757/21767730  
Mail: karendj@post4.tele.dk

*Menighedsrådsmedlem*  
Folke Bové  
Tlf. 31327642

www.nr-lyndelsekirke.dk

## GUDSTJENESTELISTE

DECEMBER

9.	10.00	Mette Behrndtz	2.s.i advent (Luk 21,25-36) Familiégudstjeneste; børnekoret medvirker
16.	10.00	Mette Behrndtz	3.s i advent (Matt 11,2-10) Lindvedkoret medvirker
23.	10.00	Mette Behrndtz	4.s i advent (De ni læsninger)
24.	14.00 /15.30	Mette Behrndtz	Juleaften (Luk 2,1-14)
25.	10.00	Mette Behrndtz	1. juledag (Luk 2,1-14)
26.	10.00	Mette Behrndtz	2. juledag (Matt 23,34-39)
30.			Ingen gudstjeneste (Luk 2,25-40)

JANUAR

1.	16.00	Mette Behrndtz	Nytårsdag (Luk 2,21)
6.	10.00	Mette Behrndtz	Helligtrekongers søndag (Matt 2,1-12)
13.	10.00	Mette Behrndtz	1 s.e. h. 3 k. (Luk 2,41-52)
20.	10.00	Mette Behrndtz	Sidste s. e. h. k. (Matt 17,1-9)
27.	16.00	Mette Behrndtz	Septuagesima (Matt 20,1-16)

FEBRUAR

3.	11.30	Birte Jacobsen	Seksagesima (Mark 4,1-20)
8.	16.00	Mette Behrndtz	Familiégudstjeneste; børnekoret medvirker
10.	10.00	Mette Behrndtz	Fastelavn (Matt 3,13-17)
17.	10.00	Mette Behrndtz	1. s. i fasten (Matt 4,1-11)
24.	16.00	Mette Behrndtz	2.s.i fasten (Matt 15,21-28)

MARTS

3.	11.30	Birte Jacobsen	3.s. i fasten (Luk 11,14-28)
10.	10.00	Mette Behrndtz	Midfaste (Joh 6,1-15)
17.	10.00	Mette Behrndtz	Mariæ Bebudelsesdag (Luk 1,26-38)
24.	10.00	Mette Behrndtz	Palmesøndag (Matt 21,1-9) Familiégudstjeneste; børnekoret medvirker
28.	17.00	Mette Behrndtz	Skærtorsdag (Matt 26,17-30)
29.	10.00	Mette Behrndtz	Langfredag (Matt 27,31-56)
31.	10.00	Mette Behrndtz	Påskedag (Mark 16,1-8)
1.	10.00	Mette Behrndtz	2. påskedag (Luk 24,13-35)

Trods vacancen kom der alligevel et kirkeblad i december, og både det nye og det gamle menighedsråd ønsker alle en rigtig glædelig jul.